

# vreemd

Ze zijn al heel lang samen  
Al meer dan vijftien jaar  
Toch ruikt mama niet naar hem  
En papa niet naar haar

Ieder mens ruikt naar zichzelf  
We blijven vreemden voor elkaar





# olla vogola

Alle vogels spreken buitenlands  
De een nog buitenlandser dan de ander

Het is maar beter  
dat  
Wij niet weten  
wat

Ze allemaal hardop denken  
over jou en mij

Dus  
wees maar blij

Vooral jij

# gezocht!

Mijn oma is gevallen  
Zomaar midden op de dag  
Zomaar midden op de weg  
Een vreemde meneer  
heeft haar geholpen op te staan  
Heeft haar bril weer bij haar opgezet  
Heeft haar schoen weer aangedaan  
Heeft haar tot de voordeur gebracht  
Hij sprak heel zacht  
En zei dat mijn oma op zijn moeder leek  
En toen moest hij even slikken  
En toen is hij weer weggegaan

Of ze door alles zijn naam vergat  
Of dat ze door alles vergeten is  
de naam te vragen  
van die vreemde meneer  
Mijn oma weet het niet meer



Misschien ga ik naar de supermarkt  
Om een berichtje op te hangen:

Gezocht: Een onbekende meneer!  
Haarkleur zwart. Snordragend  
Hij ruikt naar kokosmelk  
En heeft tranen achter zijn glimlach  
Wie kent de man met een moeder  
die lijkt op deze mevrouw?

En dan plak ik er een foto bij  
Van oma zonder mij



# als je opa dood is

Als je opa dood is  
Hoef je hem nooit meer te zoeken

Want hij is er gewoon  
Op een nacht, in de hoek  
Van je kamer, in je droom

En als je mij niet gelooft  
Vraag het dan zelf maar na

Bij mijn broertje  
En mijn drie nichtjes  
Dus...

Ja, de beste dode opa's  
– en dat is zo fijn –  
kunnen op één nacht  
in wel vijf dromen zijn



# een verstrooide meneer

Een verstrooide meneer  
Stond kaas te schaven

Toen zijn vrouw hem vond  
Lag hij in plakjes op de grond

En ze hadden een hond

# diep in mijn bed

Diep in mijn bed  
Daar in mijn bedste dieperik

Waar mijn langste angsten wonen  
En waar de bangste dromen hangen

Waar mijn lijfje van vroeger  
Traag overgaat in overovermorgen